



*"Tot het laatste toe wilde ik leven,  
door een sterke wil hiertoe gedreven.  
Zolang als 't maar kan bij jullie zijn,  
ondanks zo veel verdriet en pijn.  
Mijn geest nog op volle kracht,  
maar over mijn lichaam had ik geen macht.  
Blijven jullie in harmonie leven,  
door elkander liefde te geven."*

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen.  
Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze (schoon)vader en trotse opa

## Otto Bakkenes

\* 19 december 1938

Katwijk

† 20 maart 2021

We nemen in besloten kring afscheid van Otto op donderdag 25 maart om 10.00 uur in de aula van begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk.

U kunt de afscheidsbijeenkomst via livestream volgen op: <http://diensten.begraafplaatskatwijk.nl/>

*Genodigden worden apart geïnformeerd.*

Om 11.00 uur zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk.

Hier bent u, met in achtneming van de huidige regels, van harte welkom.

Helaas is er geen gelegenheid tot condoleren.

Cock Bakkenes-van Duijvenbode

Marijke en Jan

Isabel

Raúl en Lisa

Jeroen en Jessica

Jesse