



*Machtiger dan de golven van de zee,
is Mijn liefde voor jou.
Psalm 93:4*

Verdrietig, maar met een hart vol dankbaarheid over zijn volle leven en alles wat hij voor ons heeft betekend, nemen wij, niet zonder hoop, afscheid van mijn bijzondere en unieke man, onze vader en opa

De dankdienst voor het leven van Dirk zal gezien de huidige omstandigheden in kleinere kring plaatsvinden op vrijdag 24 december om 13.30 uur in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 te Katwijk.

Wij nodigen u uit om deze dienst online te volgen via:
www.kerkomroep.nl vervolgens naar Zuid-Holland, Katwijk/Vredeskerk

Aansluitend zal rond 15.00 uur de begrafenis plaatsvinden op Begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk.

Hier bent u, met inachtneming van de huidige regels, van harte welkom.

Op de begraafplaats heeft u de mogelijkheid om de familie op afstand te condoleren, bij het brengen van de laatste groet aan Dirk.

Wij zouden het fijn vinden als jullie op www.memori.nl een condoleance of herinnering aan Dirk willen achterlaten.

Wij verzorgen graag zelf de bloemen voor Dirk

Dirk de Vreugd

Dirk Johannes

* 27 juni 1955

Katwijk

† 20 december 2021

Wil de Vreugd- van Beelen

Hetty en Peter
Fleur, Stefan

Pieter en Ellen

Johan en Abigail
Emily, Sophie